

*Alla texter: © Nils Erikson. 2003
Kopiering tillåten endast för personligt bruk.*

BRYT DENNA TYSTNAD

Vi har planterat mycket tystnad du och jag
Vi har beslöjat våra ansikten
Ett tag väckte du mitt hopp liksom ett barn
Vi kunde mötas där all mark är neutral

Och jag tog med min stora ytterrock av tröst
Vi kunde stilla våra tankar där, en stund
Sen tog vi ner vårt paraply av skuld och sorg
Mer tid kan läka våra sår

Bryt denna tystnad
Värm mig med ett andetag
Du vet ju hur jag tänker
Du vet ju hur jag är
Jag är insvept i kall luft
Jag lovar att bemöta mig
Lämna mig aldrig
Du vet ju vem jag är

Du höll dig undan fast jag krävde du var här
Försökte tvinga dig att säga nåt
Jag skulle ljuga om jag sa att jag var god
Jag hörde vredens tunga tåg ta fart igen

Jag kunde valt att dra i bromsen en sekund
Men den försvann som den sekunden alltid gör
Nu står jag här och allt mitt hopp har tagit slut
Bara tid kan läka våra sår

[rep ref]

HÄMND

Jag skulle vilja hälsa till
vem det nu än är som gjort menyn ikväll
Du borde minnas mig från förr
Jag gjorde märken i min ytterdörr

Och jag blev utslängd, förlöjligad och stum
Men det är ingenting mot det som hände sen
Nu är jag tillbaka

Jag har kvar mitt gamla rum
Och jag väntar på en chans att ge igen

Jag vet, jag borde låta bli
Jag borde låta nåden tala
Men hämnden, den skaver som en sten
Jag tänkte låta dig betala

Du skulle kunna hjälpa till
Om du tog tillbaks en del av lögnerna
Egentligen är allt för sent
Jag vet såväl att det var illa ment

Om jag fick välja nåt av världens alla sätt
Skulle jag faktiskt inte tveka en sekund
Nu har jag kommit, för att ställa allting rätt
Och du blir varse vad som väntar om en stund

[rep ref]

Först blev jag utslängd, förlöjligad och stum
Sen fick jag veta att nån annan tog min plats
Du byggde mig en hydda, sa att jag var dum
Nu har jag kommit för att riva ditt palats

[rep ref]

GAGNAR MINA SYFTEN

Jag blev född i en ganska säker familj
(för det gagnar mina syften)
När nånting tog slut fanns det alltid nåt till
Jag var ofta helt ensam men det var okej
Jag tvivlade aldrig på att dom brydde sig

Allt dom ville och allt dom sa
Jag gav dom allt dom ville ha
Det har lönat sig mycket att va till lags
För det gagnar mina syften

Och redan från start var jag bäst i min klass
Men en kille jag kände blev mobbad och kass

[rep ref]

Av lärarna fick jag högsta betyg
Men folk började säga att ”nu blir han dryg”
Allt blev en tävling och jag ville va bäst
Efter det blev jag sällan bjuden på fest

[rep ref]

När nån annan fick silver ja då fick jag guld
Men det dröjde tills nu innan jag kände skuld

[rep ref]

KOM FÖRTROENDE
Små pärlor säger allt
Splittra mig men långsamt
Jag gillar det du gör
Hur jordiskt du förför
Just den kombinationen

Samla upp mig
Rädda mig från Vägen
De falska förkunnarna

Kom förtroende
Kom säkerhet
Kom och lev med mig
Det är en stor stygg värld

Hela vägen hem
Nästan som en pilgrim
Jag gillar det jag ser
Men det gömmer sig nåt mer
Vår väg är bara en mil stark

Det liknar hemma
Jag skulle vilja ge dig
En värld utan gudar

[rep ref]

Sen la vi locket på
Och dansade på tå
Jag ville du var synlig då

Långt ner i vårt liv
Och marken den blev vit
Och pengar styrde schemat

Kom hit och titta!
Kom in, det är ett bombsäkert hem
För de flesta

Kom förtroende
Kom säkerhet
Kom och lev med mig
Det blir så stort

[rep ref]

HÅLLER FAST HÅLLER UT
Försök att vara aktsam
Försök att hålla mig lätt
Nu är jag ömtålig

Föll i ravinen
Gled ur ditt tveksamma grepp
Nu klättrar jag hem igen

Vi håller fast
Vi håller ut

Håller fast/ut/inne/av/med/på/ute
ner/vid/uppe/tag/i/för/inte/nog/mot

Stark som en saltstod
Kanske vägde för tungt
Nu är den mald till stoft

Föddes i fruktan
Men vi får leva i hopp
Men måste bevisa det, så

Så vi håller fast
Vi håller ut

Håller fast/ut/inne/av/med/på/ute
ner/vid/uppe/tag/i/för/inte/nog/mot

Håller fast håller fast håller fast håller

EN TOM GEST

En vacker dag när jag är borta ska ni sakna mig
och önska att ni hade kopierat min DNA till nån

genbank

För mitt namn ska stå i alla tidningar och folk ska
vallfärda till mitt hem och mina systrar och bröder
ska bli rika fast de glömt mig för länge längesen

Om nån säger sig ha funnit mitt hemliga
testamente ska ni anmäla honom för förfalskning
hos myndigheterna direkt

För ingen kommer att ärva nånting, för när den
dan kommer ska jag se till att ha gjort mig av med
allt jag äger och har

Och sen kanske kanske kanske nån grundar en
idiotisk fond som delar ut priser i mitt namn
Och så ska också jag som alla andra komma att
förknippas med jordiska skatter och drömmar om
evig ungdom och annat nonsens

Sist eller först

Minst eller störst

Inga pengar i världen släcker din törst

Sämst eller bäst

Och vem har mest

Utan kärlek är bara en gest

Sist eller först

Minst eller störst

Inga pengar i världen släcker din törst

Sämst eller bäst

Och vem har mest

Utan kärlek är bara en tom tom gest

VINTERSPEL

Nu är det äntligen natt

Hela dan har vi väntat

Jag ligger tyst och ser på

Och det är menat att vara så

Det här går så fort

Allt jag gjorde och nånsin gjort

Vi måste göra allt vi kan kan kan
För att uppgå i varann

Nu säger tiden godnatt
Det är tomt nu där rädslan satt
Allt blir större än än jag, ja
När din vilja blir min lag

Hon är som ett barn
Nyfödd, svept i silvergarn
Vi måste göra allt vi kan kan kan
För att uppgå i varann

Det blir ljust här snart, där vi går
Och då syns det hur nära vi står
Över den böljande marken
Ska vi sväva

Nu kryper mörkret ihop
Snart hörs morgonens första rop
Det hugger till då och då
Men det är väl menat att vara så

Bestiger ett berg
Skiffer i silverfärg
Nu har gjort allt vad vi kan kan kan
Och uppgått i varann

TIMGLAS

Jag fick ett timglas av en nästan bortglömd kärlek
Det var en underlig present
Jag börjar tro att nån har varit och vänt runt det
Det står och trinner än idag

Samma början samma slut
Men ingen av oss hittar ut

Så många nätter när jag trott att allt var över
Så många dagar utan sömn
Och hela världen står och sipprar genom hålet
Nog finns det plats för mig däri

Gamla spöken vaknar till
Men det är oklart vad dom vill

Jag tror jag kommer igenom det här
Jag kommer igenom det här
Jag kommer igenom det här
Jag tar mig igenom det här

Det tycks vara gjort av nåt slags genomskinligt silver
Och inuti kristallisk sand
Jag bestämt mig för att låta kornen falla
Det vore synd att stoppa nu

Men kan jag tro på det jag ser
Hela horisonten upp och ner

[rep ref]

Sen vill jag bo i hus med ett larmsystem
Så jag säkert vet när dom kommer tillbaks

[rep ref]

Samma början samma slut
Skulle bli den som hittar ut

Jag kommer igenom det här
Jag tar mig igenom det här

MED OSS INGET

En klok man satte ord på nåt jag känt
Jag måste sätta det på pränt nånstans:
"Gåvor kan bli till bördor om du ger
till nån som bara vill ha mer balans"

Kärlek som är byggd på tacksamhet
är dödsdömd
Förvandlas alltför lätt till nånting ändligt
Och allting faller ihop

Men det är så vi föds
Det är så vi dör
Har inget med oss...

Ett stort steg: att kunna ge och ta emot

utan att se det som en bot för nåt
Säg den som kan få styrka utan makt
att kunna bilda nån sorts pakt förgott

Många som försökt betala sina skulder
Förvandlas alltför lätt till sina fodgar
Driver in mer än dom behöver
Och allting faller ihop

[rep ref]

Men vafan har då allt detta vackra snack med mig
att göra?
Alla snygga formuleringar och bilder som jag
gjort
Och bara för att dra en till
så känns det nästan som jag drunknar i ett hav av
aforismer
Jag behöver handling, inte mera ord!

Och likförbannat är det sanning
Men det förvandlas alltför lätt till tomma bubblor
Försvinner ut i luften och går sönder
Och allting faller ihop

[rep ref]

MEXIKANENS MOTELL

Gick som en fallen kung
Jag kunde färdas genom gränderna i slummen
Jag var en stark och ädel man
Just här, i vårt sanslösa land

Kom med min åska till röst
Tog in på Mexikanens motell
Men när det blåser hem
Ska jag ge mig av

Några av kvinnorna satt ner
Andra gick, med lamborghiniska steg
Mexikanen grep tag i min arm
Jag blev kvar i hans blick
Kvar i hans blick

Men oh, när han satt där
och sjöng vid sitt bord
Samma som alltid
Jag minns inga ord
För jag flyger med vinden
Jag släpper mitt grepp
Jag tämjer som tärnan min väg

Och jag minns
Vi sa att jag skulle bo kvar
Tills allt kändes bra
Jag ser inga spår av bitterhet
Så nu kan jag lämna er här

Nu när jag inte längre är rädd
Kan jag tala om sådana ting...
Ja, jag tror att det finns, ibland träden, ett folk
Som gör vägpärrar, lögner och nät

Oh, när han satt där och sjöng vid sitt bord
Samma som alltid
men jag minns inga ord
För jag flyger med vinden
Jag släpper mitt grepp
Tämjer som tärnan min väg

[rep ref]